



CHIRO HOEILAART



IN THE JUNGLE



Hoofdleidingsart ikel

Gegroet beste Chiro-leden en ouders,

Met een blijde glimlach kunnen wij jullie meedelen dat het weeral het moment is waar iedereen van ons zo hard naar uitkijkt: HET BIVAK!!

Op 21 juli vertrekken we met z'n allen richting het prachtige Eindhout-Laakdal om daar 10 dagen ons rot te amuseren! Voor het thema geef ik jullie enkele tips:

- A ZABENYAAAAAAA!!!!
- Als je van beren leren kan
- Een liaan

JAWEL!! Het thema is: CHIRO HOEILAART IN THE JUNGLE

Dit kamp gaan we tien dagen zoals echte avonturiers door het leven. Jaja, zullen we elkaar tegenkomen in de jungle of komen we nog voor prettige verrassingen te staan?? Wie weet!

En dan op 30 juli is het de bekende ouderdag, waarop iedereen zijn en haar oogappels mag komen ophalen en genieten van echte bivak soep! Meer info vinden jullie onder praktische informatie. Ook willen we nog graag even vermelden dat de laatste sluiting (rond 17u) voor iedereen verplicht is! We willen ook graag iedereen op de hoogte houden tijdens ons verlof, dus nemen we ook ons internet mee om onze site bij te werken. Hierop vindt u dus regelmatig nieuwtjes over uw kapoen.

[\(http://www.chirohoeilaart.wordpress.com/\)](http://www.chirohoeilaart.wordpress.com/)

Meer info is altijd te vinden bij de praktische informatie van deze chirst. Voor bijkomende vragen kan u altijd terecht bij Thatsani (0498/79.83.45) of bij Annelies (0470/63.99.39)

Wij hopen erop dat iedereen mee gaat!

Thatsani en Annelies ●

Zie hier ons adres waar de postbode ons altijd kan vinden:

Chiro Hoeilaart + naam en
afdeling Chiro Eindhout
Smallestraat 6, 2430 Laakdal
2430 Eindhout - Laakdal

Praktische informatie

Om het kamp in Eindhout - Laakdal zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij om de praktische informatie heel goed door te nemen. Indien u nog vragen hebt, aarzel niet en neem een kijkje op de site of stel de vraag aan de leiding van uw kind of aan de hoofdleiding.

Bagage

De bagage kan worden binnengebracht op donderdag 20 juli van 18 uur tot 20 uur aan onze Chiro lokalen de Joengele. Wie die avond niet kan, vragen we om een afspraak te maken met Thatsani of Annelies, zodat we iets kunnen regelen. De kapoenen nemen hun bagage zelf mee op de dag van hun vertrek.

Vertrek

- De Tito en Keti gaan naar het schitterende Eindhout - Laakdal fietsen, hierover krijgen jullie nog meer informatie bij de leiding.
- De Aspi's gaan ook op eigen houtje naar de kampplaats, dus ook hierover volgt meer info.
- Op Vrijdag 21 juli spreken de Speelclub en de Rakwi af om 11 uur aan de Joengele. Zij gaan met de bus naar de kampplaats. Neem een rugzakje mee met daarin boterhammetjes voor 's middags, een drankje en eventueel een snackje voor onderweg
- De Kapoenen vertrekken op maandag 25 juli. Ze worden om 11 uur verwacht aan de Joengele en worden naar de kampplaats gebracht.

Fiets

De rakwi's nemen hun fiets mee op kamp. Deze worden samen met de bagage binnen gebracht op Donderdag 20 juli. We vragen wel dat de ouders erop toezien dat deze fiets in orde is (banden opgepompt, stuur vastgemaakt, remmen in orde, ketting gesmeerd, zadel op de goede hoogte, ...) dit om veel problemen te vermijden. Voor de veiligheid vragen we om een fietshelm en fluohesje mee te nemen! Ook een fietsslot is handig, aangezien het kampterrein niet volledig afgesloten is en dus makkelijk fietsen meegenomen kunnen worden.

Ook willen we vragen om zo veel mogelijk fietsen al mee te nemen op de ouderdag op 30 juli. Moest dit echt niet mogelijk zijn, gaan ze mee op de camion en kunnen ze later aan de Joengele afgehaald worden. Maak hiervoor afspraak met Thatsani en Annelies

Uniform

Ook dit jaar hebben we veel nieuwe leden en vragen daarom om voorzien te zijn van genoeg Chiro kledij! Wij chiro-leden zijn fier op ons uniform en laten dat ook graag zien! Bovendien wordt er verwacht dat uw kind bij elke opening en sluiting minstens 1 kledingstuk van de chiro aan heeft. Indien u meer info wil over ons uniform, kan u altijd verder in deze kampchirist terecht.

Postzegels

Als u post wil krijgen van uw kleine spruit(jes), geef ze dan zeker voldoende postzegels, briefpapier en enveloppen (met adressen op) mee. Wij kunnen er geen garanderen!

Kostprijs

We proberen natuurlijk de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Elke groep krijgt op kamp een budget naargelang het aantal inschrijvingen, waarmee ze dan activiteiten kunnen organiseren op kamp. We vragen u het bedrag te storten op volgend rekeningnummer:

Net zoals elk jaar vragen we om per kind een cash voorschot van 50 euro te betalen bij het inschrijven.

Waarom doen we dit?

Sinds vorig jaar merken we dat kinderen/ouders op het laatste moment afhaken. Wij rekenen op de aantallen bij de inschrijvingen om onze aankopen te doen, ons kampvervoer te regelen en onze spellen te maken. Wanneer deze op het laatste moment nog veranderen, zorgt dit voor problemen. Met dit voorschot hopen we dat er minder kinderen afzeggen zonder geldige reden.

BE28 7340	1ste kind: € 120,00 2de kind: €
0670 3820	110,00 3de kind: € 100,00
FV CHIRO	Vanaf het vierde kind: € 80,00 Kapoenen:
	€55
HOEILAART	

J. B. Charlierlaan 76A 1560 Hoeilaart

Mededeling: KAMP + Naam, Voornaam van uw kind(eren)

Medische fiche, SIS-kaart / Identiteitskaart & medicatie

De medische fiche zou zo snel mogelijk moeten worden afgegeven aan iemand van de leiding of de hoofdleiding.

Identiteitskaart moet in een gesloten envelop zitten samen met 2 mutualiteitsbriefjes. Op die envelop schrijft u de naam en groep van uw kind. De jongste groepen geven deze envelop af op de dag van vertrek aan hun leiding.

Indien uw kind medicatie moet nemen, vragen we voor de kleinste groepen (tot en met Rakwi) om deze aan de leiding af te geven op de dag van vertrek. We vragen ook om geen andere medicatie apart mee te geven! Geef alles aan de leiding! Indien nodig, hebben wij ook een EHBO en apotheekje mee. Vanaf Tito mogen ze hun eigen medicatie bij zich houden, maar er wordt gevraagd de leiding op de hoogte te brengen!

Bezoeken

We krijgen soms de vraag of de kinderen tijdens het kamp bezocht mogen worden. Wij vragen met aandrang dit **NIET** te doen! Het weerzien van een vertrouwd persoon kan heimwee tot gevolg hebben en dat willen we uiteraard vermijden. Ook voor de andere kinderen die geen bezoek krijgen, is dit niet zo leuk!

Oudernamiddag

Op Zondag 30 juli worden alle mama's, papa's, broers, zussen, ... uitgenodigd om het kamp mee af te sluiten met de allerlaatste sluiting van het chirokamp. Ouders worden verwacht om 17 uur. We vragen om niet vroeger te komen! U kan genieten van een kommetje bivaksoep en een lekkernijtje. Wij vragen ook om NIET te vertrekken voor de sluiting om 17:30! !!

We keren ieder jaar terug met overvolle wasmanden met verloren voorwerpen. Zet dus overal goed de naam van je kind in!!

- Slaapzak en eventueel hoofdkussen
- Luchtmatras, matje, veldbed, ... (Er zijn geen bedden!!)
- Pyjama
- Voldoende speelkledij die tegen een stootje kan
- Kousen en ondergoed voor 10 dagen
- Zakdoeken
- Warme kledij (lange broek, dikke pull, ...)
- Regenkledij (KW)
- Bescherming tegen de zon (petje, zonnecrème, ...)
- Zwemgerief
- Badhanddoek
- Drie keukenhanddoeken
- Stevige schoenen
- Een paar reserveschoenen
- Slippers of sandalen voor als het warm is
- Toiletgerief: washandje, zeep, shampoo, tandpasta, tandenborstel, kam, ...
- Schrijfgerief: enveloppen, postzegels, adressen, ...
- Een witte T-shirt
- Fluo-vestje
- Zaklamp MET NAAM!!
- Chiro-uniform
- Verkleedkleden (zie bij je eigen groep verder in deze kampchirist voor meer informatie)
- Beetje zakgeld mag, tem Rakwi is € 5,00 meer dan genoeg!
- Fietsslot
- ... Vergeet je goed humeur, speelsheid en fantasie niet!

Om de algemene kostprijs wat te drukken, vragen we elk jaar om wat extra's mee te nemen. We vragen om deze in een plastieken zak te steken en aan de leiding te overhandigen bij het afgeven van de bagage.

- Kapoenen: smeerkaas + grenadine
- Speelclub Meisjes: choco + ontbijtgranen
- Speelclub Jongens: choco + ontbijtgranen
- Sloeber meisjes: confituur + chocopoeder
- Sloeber jongens: Choco + Grenadine
- Rakwi meisjes: confituur + smeerkaas
- Rakwi jongens: choco + chocopoeder
- Tito meisjes: choco + ontbijtgranen
- Tito jongens: choco + grenadine
- Keti meisjes: confituur + grenadine
- Keti jongens: smeerkaas +grenadine
- Aspi: choco + ontbijtgranen

Wat nemen we NIET mee? Dure elektronicatoestellen die niet nodig zijn op kamp en toch alleen maar kapot gaan zoals Gsm's, tablets, laptops, ... Ook vorig jaar zijn er zo'n spullen stuk gegaan!

Veiligheid van je fiets

Belangrijke boodschap voor iedereen die met de fiets op kamp gaat of zijn fiets meeneemt op kamp! Je moet je fiets controleren of hij veilig is om er een tijdje op de weg mee te fietsen! Als mama/papa geen handige "fietsHarry" is dan ga je best even langs bij de fietsmaker!

Hoe ziet een veilige fiets eruit:



Wat moet je zeker nakijken:

- 2 werkende remmen, check remblokjes
- een gesmeerde ketting
- goed hoorbare fietsbel
- opgepompte banden
- reflectoren op beide wielen
- 2 werkende lichten: een geel/wit vanvoor, een rood vanachter
- Goed werkende versnellingen

Wat moet zeker mee:

- FIETSHELM!
- Fluohesje
- Fietspomp en gerief om lekke band te repareren (niet verplicht, maar heel handig!)

Hoe ziet ons uniform eruit?

Waarom een uniform? Omdat we ook aan de buitenwereld willen laten zien dat we van de chiro zijn!



Waar kan ik terecht?

U vindt zowel in Brussel als in Leuven een Banier:

Brussel: Kolenmarkt 85

Leuven: Minckelerstraat 29

Openingsuren:

Maandag-Zaterdag: 9:30 - 13:00 , 13:30 - 18:00

Zondag: Gesloten!

Alvast heel erg bedankt!!! De leidingsploeg ●

Bananen in the jungle!



Liefste kapoenen,

Jullie lezen het goed, op kamp gaan de kapoentjes zich dit jaar volledig inleven in het thema 'Bananen in the jungle!'

Wij zijn ditjaar de bananen, kapoentjes+ bananen= banoentjes!

Wat moet je hiervoor meenemen?

- Een gele broek
- Een gele T-shirts/ pull
- Een grootte kartonnen doos

Van de kartonnen doos gaan we ons bananenpak maken duscheck zeker dat de doosgroot genoeg is!



Jullie hebben je nets nog niet nodig op kamp dus deze mag thuis blijven.

Wij gaan maar 5 dagen mee op kamp... (ouh @) maar niet getreurd! Deze 5 dagen worden de leukste dagen *van* je leven!!

Meer info vind je in het hoofartikel!



Wij hebben er alvast babababanaan veel zin in!!

Tot dan!

BANANAAA



Speelclub

Het beste moment van het jaar komt er weer aan: KAMP!

Zoals elk jaar is er een kampthema, en dit jaar is dat thema **DE JUNGLE!!!**

Iedere groep heeft zijn eigen personage, maar wij hebben natuurlijk het leukste personage@ Dit jaar zijn wij de **Marsupilamis! (zie foto)**

Om ons zo goed mogelijk te kunnen omtoveren naar marsupilamis hebben we natuurlijk wat verkleedkledij nodig, dit is wat jullie nodig hebben:

- Een gele broek (indien mogelijk met zwarte stipjes)
- Een gele T-shirt of trui (indien mogelijk met zwarte stipjes)
- Een grote glimlach
- Een goed humeur

Jullie leiding heeft er alvast enorm veel zin in! Hopelijkjullie ook!! Maak jullie maar klaar voor een geweldig kamp!

Heel veel groetjes en knuffels van jullie leiding! Noa,

Lennart en Keara



!Beste Sloe.bets,

Het is eindelijk zover, de leukste tijd van het jaar! We vertrekken op kamp, joepie!
Wij zijn dit jaar op kamp....TRO:MGEROFFEL. Azteken.Ook we! de
SLOEBteken genoemd :D

Dit jaar hebben we overheerlijke gebakjes en plantjes verkocht, waardoor we deze centjes goed kunnen gebruiken voor een superleuk kamp! Heel heel heelgoed gedaan@

Nu stellen jullie je misschien nog de vraag wat jullie allemaal moeten meenemen en hoe jij je moet verkleden. Wei, dat kan je hieronder terugvinden. @

Wat breng je mee op kamp:

Al je spullen voor 10 dagen op kamp te overleven (zie hoofdleidingsartikel)

Je brooddoos

Je drinkbus

5 euro (mag maar moet niet)

Je goed humeur

Wat neem je voor je verkleedkledij?



- Bruin / beige kleedje of I-shirt en shortje
- Haarband
- Bruine/ zwarte/ blauwe stukjes stof
- Riem
- Bruine slippers/ sandalen

Als je nog iets anders hebt, mag je dat
2ekeer altijd meenemen!



Wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook!!

Vele lieve groetjes, Az.>\mber, AzOscar en AzHermelien

Rakzan en jiks

Dag liefste Rakwi's,

Zoals jullie aan de titel kunnen zien zijn wij dit jaar TARZAN EN JANE op kamp !

Hieronder een aantal fototjes om jullie wat inspiratie rond de verkleedkledij te geven zodat wij dit jaar zeker en vast opvallen op de mega coole leuke fuif !

Haal alies uit de kast om er zo goed mogelijk op te lijken!! Kusjes

jullie liefste leiding xxx



INDIANA JONES – TITO

INDIANA JONES

Dag Tito, of beter gezegd Indiana Jones. Hopelijk hebben jullie evenveel zin in kamp als dat wij dat hebben. Eerst en vooral, normaal gaan we met de fiets op kamp! Vergeet zeker GEEEN helm en fluovestje aan te doen! Dit is namelijk verplicht!

Wat moet je aandoen om je als een echte Indiana Jones in te leven? Het is hetzelfde voor zowel jongens als meisjes!

- Een (bruine) hoed.
- Een beige hemd.
- Een leren jas.
- Een bruine broek.
- Een riem.
- Een heuptas
- Eventueel botinnen.
- Eventueel een zweep.

Op de foto's zie je wat referenties.

Aarzel zeker niet om te sturen moesten er vragen zijn! Wij zijn beschikbaar!

Groetjes van Indiana Jones Mateo en
Indiana Jones Nele

TOT OP KAMPPPP!!!!



Dag lieve keti!

De leukste tijd *van* het jaar is aangebroken: WE GAAN OP KAMP! We kijken er super hard naar uit, hopelijk jullie ook. We hebben goed veel centjes verdiend, die we zeker gaan kunnen gebruiken!

Dit jaar is het thema: **DE JUNGLE** iedereen wordt dus omgetoverd tot een super cool jungle figuurtje! Wij zijn karakters *vaaaaaan...* JUMANJI!

Hier is wat je moet meenemen om je te verkleden.

Voor de meisjes:

- Zoals het enige meisje van jumanji
- Een rode (korte) T-shirt - Een short
- Een grote riem
- Leren handschoenen
- Hoge botten



Voor de jongens:

- Zoals Dwayne Johnson
- Een groene cargobroek
- Een beige hemd
- Dikke laarzen
- Leren handschoenen
- Een riem

Vergeet zeker je goed HUMEUR en ENTHOUSIASME niet! Wij kijken er alvast suuupe hard naar uit! Wij zien jullie dan op ons

SUPER - DUPER- FANTASTISCH - MEGA - LEUK KAMP!!!!

Tot daaaaaaaaaaaaaan! @

Wietse en Annelies xx

Cheeta's van de Jungle

Dag liefste Cheeta's!

We kunnen nog steeds niet geloven dat we binnenkort op kamp gaan en ons kunnen uitleven als cheeta's! We zijn de dagen al aan het aftellen tot kamp en kunnen niet wachten om jullie te zien transformeren tot wilde dieren in de jungle!

Wat moeten jullie meenemen?

Als het gaat om kleding, ga dan all-out in het cheeta-thema! Denk aan:

- Cheeta-print (broeken, T-shirts, hoofdbanden, ... - je kan niet overdrijven!)
- Zwarte/bruine/gele kledij, perfect voor camouflage en het nabootsen van vacht.
- Accessoires, schmink, ... om je look compleet te maken!



Neem zeker ook een chique outfit mee! Deze ga je nodig hebben voor een activiteit 😊

Oh, en vergeet niet om je cheeta-skills te oefenen voordat we op kamp gaan. Snel rennen, sluipen en jagen zijn enkele van de vaardigheden die je nodig hebt om te overleven in de jungle!

We kunnen niet wachten om samen op avontuur te gaan. Tot snel!
Groetjes van jullie leiding! xoxo

Me checking if everyone is vibing
with the song I chose

